

Als u van techniek houdt

Tekst en foto's door Jacques van den Bergh



In middels heb ik twee interviews verzorgd voor de Viking, dat met mezelf telt niet en bij beide ontmoetingen bleek dat ik gesprekspartners had die zeer veel interesse in de techniek hadden. En dan bedoel ik een veel verdergaande interesse dan de mijne. Bij mij beperkt de interesse zich door het vervangen van kapotte onderdelen. Reviseren doe ik alleen maar als het niets anders kan en voor de lol een motorblok of een versnellingsbak uit elkaar halen komt al helemaal niet in mijn vocabulaire voor. Komt dat omdat het ruim twintig jaar mijn werk is geweest? Nee ik vind het veel leuker om er over te schrijven dan om dat soort klussen te doen.



Maar ik kan wel genieten van een mooi gemaakt onderdeel en ik heb ook erg veel respect voor de mensen die met hun handen kunnen maken wat hun ogen zien. Daarom ben ik in het verleden regelmatig op bezoek geweest in een bijzonder museum. Het museum is gelegen in Soesterberg aan het Zeisterspoor 8 in Gebouw V 15 op kamp Soesterberg. Gaat er al een belletje bij u rinkelen? Het is inderdaad een militair museum. U treft daar de Regimentscollectie van de Technische Troepen aan. Grofweg gezegd is hier de geschiedenis te vinden van de Technische Dienst. Aan degenen die in dienst geweest zijn hoef ik het niet uit te leggen maar voor degenen die dat hebben moeten of mogen missen is de TD het beste uit te leggen als de reparatiedienst. Zeg maar een soort Wegenwacht maar dan voor de militaire voertuigen. En dat varieert van motorfietsen tot de diverse wiel- en rupsvoertuigen.





Na de Tweede Wereldoorlog bleek er behoefte te zijn aan een eigen herstelrichting en uiteindelijk heeft dat geresulteerd in de totstandkoming van de TD.

Het museum staat bomvol met allerlei zaken die met de vroege en latere geschiedenis te maken hebben. Er staan voertuigen, onderdelen, miniatuurwagens, er zijn foto's en natuurlijk veel uniformen. Er is een hele complete bibliotheek en er staan prachtige open gewerkte modellen van motorblokken, achterassen en versnellingsbakken. Er is speciaal gereedschap te zien, kortom van alles en nog wat voor de liefhebber van techniek. Waar kunt u nog een apparaat zien waar bougies mee gereinigd en gereviseerd werden of oude diagnosekasten.



Het museum wordt gerund door een club zeer vriendelijke en actieve vrijwilligers en het is gratis toegankelijk. Het wordt wel zeer gewaardeerd als u donateur wilt worden en dat kan al vanaf 10 euro per jaar. Voor dat bedrag krijgt u een aantal unieke voorrechten waaronder het gratis gebruik van de reeds genoemde bibliotheek.



De openingstijden zijn op maandag, woensdag en vrijdag van 09.15 tot 12.15 en van 13.00 tot 15.30. Soms is men ook in het weekend geopend. Men heeft tegenwoordig een eigen ingang en u hoeft daarom niet meer langs de wacht om een toegangsbewijs te halen. Als u vast een voorproefje wilt hebben kunt u kijken op de website www.technische-troepen.nl

Ik ben er in het verleden al meerdere malen geweest en iedere keer waren er weer nieuwe stukken of foto's toegevoegd. De verzameling is continu in beweging en het is iedere keer weer leuk om er heen te gaan. Als u vanaf Zeist over de A28 richting Amersfoort rijdt neemt u de afslag naar het militair luchtvaartmuseum. Maar u steekt de snelweg over en neemt de N 413. Vervolgens gaat u rechtsaf het Zeisterspoor op. Het museum vindt u aan de rechterkant. Op het toegangshek ziet u grote gele borden met daarop museum Logistieke Dienst. Ik wens u daar veel plezier.

